



Vulparis am alitas
volendae. Nosam
volor aovid

MAAR DAN WEL
OP EEN E-BIKE

Een COL voor de lol

Auvergne is het land van de vulkanen waar de toeristen meestal voorbij razen, op weg naar de Méditerranée. Op een e-bike beklimt journalist Egbert Jan Riethof in dit wonderlijk zwarte en groene berglandschap een paar stevige cols. Goed te doen!

Tekst en foto's Egbert Jan Riethof

Was het de Puy de Dôme, waar ik in 1967 met m'n vader op geklauterd ben? Tegenwoordig kom je met de auto of de fiets niet meer bij de top van deze bolle bult (1465 meter), blikvanger van de Auvergne. Ook voor de Tour de France is de weg nu te smal. Iedereen stapt de trein in, de *Panoramique des Dômes*, binnen vijftien minuten is het plateau met het 360 graden-panorama binnen bereik. *La Chaîne des Puys* ('keten van vulkanen') in het westen, *la Plaine de la Limagne* in het noorden, de stad Clermont-Ferrand in het

oosten en *le Massif du Sancy* in het zuiden.

Hier kan het niet geweest zijn, toch? Ik beklom in 1967 vanaf een bergpas een steil pad naar de top, 200 meter hoogteverschil, mijn vader in m'n kielzog. Ik herken het niet. Prachtig uitzicht, dat wel, een spektakel van kleur en licht. Jammer dat ook hier weer alles 'beleving' heet. Beleef uw feestje op deze betoverende locatie, maak er een event van!

Wel een goed beginpunt voor een verkenning van de Auvergne. In de berm groeit gentiaan

en geurige wilde venkel. Een bord meldt dat omhoog fietsen tóch kan: voor een groep, maanden van tevoren aangevraagd, als 'event'. Terug nemen we de *Chemin des Chèvres*, een slingerend geitenpad waar we anderhalf uur over doen (wandelen). Half ingestorte boerenhoeves, schapen, klaterende beekjes. Dit hadden we ook bergopwaarts kunnen doen: op e-mountainbikes.

Zwavel

We doorkruisen *la Chaîne des Puys*, een 40 kilometer lange rij bulten, lavakoepels, slakkenkegels en bassins met helder

water. Verbeeld ik het me, ruikt het hier naar zwavel? Jazeker, vertelt begeleider Didier Silvestre. 'Vulkanisch was het, is het en blijft het, al is de laatste uitbarsting 500 jaar geleden. En onder de grond rommelt het soms.'

We overnachten in Le Mont-Dore, een stadje in het Massif du Sancy, met de typische sfeer van een kuuroord c.q. skidorp. Ik vertrouw 's morgens mijn gehuurde e-bike niet en regel een tweede accu. De anderen zijn jonger en beklimmen op een reguliere fiets de col de la Croix Saint Robert (1451 meter) sneller dan ik op mijn fiets met elektrische trapondersteuning. Nog even zit ik 'aan het elastiek', dan haak ik af. Samen met een andere e-biker; kennelijk is het gewicht van onze e-bikes ook niet bevorderlijk. In mijn hart kan ik het niet hebben, maar het suizen van de wind in het boomloze lavaland verzoent een mens met alles. Het voelt als triomf, dat je dit aankunt, en nog vrij makkelijk ook. Al is het steil, en

Later vertelde mijn vader dat ik, 13 jaar, bij de beklimming de inhoud van een Kuifje-album navertelde

nog stevig trappen. De hoogste top van de Auvergne, de Puy de Sancy (1886 m.), kijkt in de verte kritisch toe. Als laatste arriveer ik bij het kruis dat de col markeert. Foto, foto! Ik sta helemaal rechts (voor de fotograaf), tegelijk aangeslagen en tevreden.

Bij de afdaling zien we in de diepte de lichtblauwe weelde

van het Lac Chambon. Later picknicken we aan de oever van dat meer, diep tussen de hoogbejaarde vulkanen. De lagen lava zijn in dit deel van de Auvergne verborgen onder het groen, anders dan in de Chaîne des Puys; de vegetatie heeft in al die millennia de overhand gekregen. Er zijn terrassen, kraampjes, campings, speelplaatsen,

waterfietsen. We overnachten verderop, in het dorp Murat – huizen opgetrokken uit donkere vulkaansteen met kleurige luisen, tegen een heuvel op. Stadswallen, een hoog Mariabeeld op een heuveltop. Zinderende hitte. Wel wat anders dan thuis, aan de Lek bij Vianen.

Keien en hard zand

Dit is al de Cantal, een departement in de regio Auvergne-Rhône-Alpes. Het ligt, groen en woest en leeg, hoog in het Massif Central. We starten vandaag in Allanche voor een lange aanloop naar de Puy Mary (1783

m.), een ander ‘embleem’ van de Auvergne. Wat is het landschap groots, hoe kalmerend zijn de vergezichten.

Steeds steiler wordt de weg; ik wissel van accu. Zo kan ik aansluiten bij een groepje e-bikers. “Courage”, roept een zwoeger. Dit is hooggebergte, terrein van de Tour de France, die in 2016 net als wij naar de Pas de Peyrol (1589 meter) steeg. Het is de hoogst gelegen doorgaande weg in het Massif Central, een bergkam tussen de markante, spitse Puy Mary en de Puy de la Tourte. Op de pas zie ik een pad

naar de top van de Puy Mary en ik herken het! Tegenwoordig van beton, destijds louter zand en keien. Toen op de Pas de Peyrol geen terras ‘Chalet du Puy Mary’ (nu wel), en er stonden wat auto’s, niet een menigte tegen elkaar leunende fietsen (zoals nu). Later vertelde mijn vader dat ik, 13 jaar, bij de beklimming de inhoud van een Kuifje-album navertelde, terwijl hij buiten adem achterbleef.

‘En toch doe je zo’n col voor de lol’, zegt een hijgende reisgenoot. We stappen weer op, het is 21 kilometer dalen, dalen,

dalen. Naast de route grazen de beroemde Salers-koeien met hun robe acajou, mahonie-kleurige vacht. Het gras dat zij verzwelgen groeit op vulkanische ondergrond, dat doet iets met de melk en de harde kaas die ze er in de Cantal van maken. In het middeleeuwse dorp Salers, dat geldt als een van de mooiste van Frankrijk, stappen we af bij hotel Saluces, gevestigd achter een verzakte witte gevel.

Een col voor de lol? Ja, maar wel dankzij de e-bike, denk ik bij mezelf.



PRAKTISCH AUVERGNE

- HOP vliegt dagelijks van Amsterdam naar Clermont-Ferrand. Retourtickets rond €120.
- Het wemelt hier van de fijne sfeervolle kleinschalige slaapadresjes. In Salers: **Hotel Saluces**. Rue de la Martille, 15140 Salers (hotel-saluces.fr).
- Wij fietsten in de departementen Puy-de-Dôme (met streepjes) en Cantal. Voor beide bestaat er een uitstekende fietskaart: de Carte Cyclotouristique Le Puy-de-Dôme à Vélo en de Cycloguide Le Cantal à Vélo.

Zie auvergne-toerisme.nl voor info over de Auvergne en nl.france.fr voor vakantie in Frankrijk

Culinair

- Het lokale voedsel is heerlijk, maar erg machtig. Probeer een **truffade**: spek, ei, aardappel, room, kaas. Fietsen daarna is niet aan te raden.



← La Chaîne des Puys, een keten van hoogbejaarde vulkanen.

→ De beroemde Salers-koeien met hun mahonie-kleurige vacht.

→ volore, offic ident, torecerum que disquis aute nes



↑ Aangeslagen, maar tevreden.

